

Draagt religie bij aan geweld, met haar aanspraken op waarheid en eenheid? Of belichaamt religie juist het verzet tegen maatschappelijk en politiek geweld, in naam van compassie en rechtvaardigheid? In de bijdragen van deze bundel buigen kenners van Jodendom, christendom, en islam zich over deze vragen, zonder te vervallen in religiestress of apologie. Religie kán mensen inspireren tot radicale geweldloosheid, maar kan ook brandstof aanleveren in bestaande conflicthaarden. Afzien van religie is geen optie: ook de Verlichting kent haar problemen. De studies bieden nieuwe aanknopingspunten om in gesprek te gaan over bronnen van geweld in religie én moderniteit.

*Eric Ottenheijm (midden) doceert Bijbelwetenschappen en Joodse Studies aan de Universiteit Utrecht. Leo Mock (links) is rabbijn en docent Rabbinica aan de Universiteit Tilburg. Simon Schoon (rechts) is emeritus predikant en bekleedde tot 2006 de leerstoel Jodendom-Christendom (Kampen). Eerder verzorgden zij de bundel *Geloven in de Dialoog* (Amphora Books, Amsterdam, 2010)*

Foto: Vera Duivenvoorden



boek·scout



Geloven in geweld?

ONDER REDACTIE VAN
ERIC OTTENHEIJM, LEO MOCK
EN SIMON SCHOON

boek·scout

Geloven in geweld?

*Interreligieuze beschouwingen
over religie en geweld*

ONDER REDACTIE VAN
ERIC OTTENHEIJM,
LEO MOCK EN
SIMON SCHOON

